



EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE DEN HAAG

De Lukaskerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente 's-Gravenhage (ELG) zijn op zoek naar een predikant (m/v) voor 0,9 fte (32,4 uur)

De Lukaskerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Den Haag maken beiden deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeentes werken sinds 2011 samen op een aantal gebieden: met op gezette tijden gezamenlijke vieringen, leerhuizen, jeugd- en jongerenwerk en ouderenwerk. De gebouwen van beide gemeentes liggen dicht bij elkaar in het centrum van Den Haag en zijn qua karakter verschillend. Dat biedt voor beide gemeentes kansen op contact met andere mensen in de wijk en deelname aan verschillende activiteiten. Een belangrijke brug tussen beide gemeentes is de gezamenlijke predikant.

Eind augustus 2018 heeft de zittende gezamenlijke predikant afscheid genomen van Den Haag wegens de benoeming tot classispredikant in Utrecht.

Beide kerkenraden hebben uitgesproken de samenwerking te willen voortzetten en zijn daarom samen op zoek naar een predikant die ruime ervaring heeft als gemeentepredikant, en die bekend en vertrouwd is met de structuur en cultuur van de Protestantse Kerk in Nederland.

De aanstelling voor de Lukaskerk is 0,4 fte en die voor de lutherse gemeente is 0,5 fte.

De nieuwe predikant is erop gericht de samenwerking tussen de twee gemeentes te behouden, waar mogelijk te versterken en tegelijkertijd om iedere gemeente de ruimte te blijven geven om zichzelf te kunnen zijn. Beide gemeentes bieden in de binnenstad twee unieke werkplekken. Den Haag is voor een predikant een boeiende stad met een grote kerkelijke geschiedenis en een stevige secularisatie die kansen geeft.

Wie zijn wij?

De Evangelisch-Lutherse Gemeente 's-Gravenhage (ELG)

De ELG is een zelfstandige lutherse gemeente met ongeveer 500 leden uit Den Haag en wijde omgeving (zoals Wassenaar, Zoetermeer en delen van het Westland). In onze gemeente is veel aandacht voor de (klassieke) liturgie en kerkmuziek en er is een actieve cantorij.

Het kerkgebouw van de ELG ligt in de binnenstad van Den Haag en is een rijksmonument uit 1759, met één van Nederlands mooiste Bätzorgels. In de gemeente zijn een professionele organist en cantor aangesteld.

Onze gemeente kenmerkt zich door een sterk onderlinge band, en staat midden in de lutherse traditie. Tegelijkertijd zoeken wij naar nieuwe vormen van vieren, leren, dienen en ontmoeten.

Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden om de functie van de gemeente in de binnenstad van Den Haag te versterken, als een rustpunt in het drukke leven van alledag. Een plek van velerlei aard en achtergrond waar mensen terecht kunnen voor bezinning, ontmoeting en schoonheid in klank en beeld.

Vanaf 15 mei 2018 is een collega predikant aangesteld voor 0,5 fte (18 uur) voor een periode van vier jaar. Daarnaast is een diaconaal medewerker voor 0,28 fte (10 uur) in dienst voor het bezoekwerk aan ouderen.

Net als andere christelijke gemeenten komen wij elke week op zondagmorgen samen tijdens de zondagse eredienst. Dit gebeurt in vormgeving en inhoud zowel in hechte verbondenheid met de eeuwenoude lutherse traditie, als in openheid naar het hedendaagse leven. Dit betekent dat wij tijdens de erediensten gebruik maken van de orde van dienst zoals lutheranen die wereldwijd gebruiken, waarmee velen binnen de lutherse traditie zich vertrouwd voelen en die voor veel andere christenen herkenbaar is. Iedere maand vieren wij het Heilig Avondmaal.

We hebben een kleine, maar trouwe groep kinderen in de basisschoolleeftijd waarmee we iedere zondag kinderkerk vieren. Onze hoogtepunten in het vieren met de kinderen zijn de jaarlijkse Kerst- en Paasviering die we voorbereiden met de Lukaskerk en waarbij alle kinderen van de stad welkom zijn.

Verder is er elke woensdagmiddag een moment van stilte, bezinning en gebed, het zogenaamde Citykwartier. Meer informatie hierover, en over de activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden is te vinden op de website www.luthersdenhaag.nl

De Lukaskerk

De Lukaskerk is een protestantse wijkgemeente in het centrum van Den Haag, aan de rand van de Schilderswijk. Een belangrijk kenmerk van onze gemeente is de sterke diaconale gerichtheid. We zijn kerk op zondag én door de week. In de gerichtheid op de wijk met haar verschillende culturen ontwikkelt de Lukaskerk een eigentijdse diaconale en pastorale visie en is een pioniersplek voor interreligieuze ontmoeting. De Lukaskerk is een 'doe' gemeente, met veel ideeën.

Onze gemeente kent een grote verscheidenheid aan mensen. We zijn een open gemeente; iedereen is welkom, iedereen mag zichzelf zijn. Mensen komen uit de hele stad en daarbuiten en zijn bij elkaar betrokken in een informele sfeer. De gemeente is laagdrempelig voor mensen uit de wijk en daarbuiten en stimuleert actieve betrokkenheid van gemeenteleden bij de liturgie. Woorden en liederen van hoop, troost en bemoediging zijn daarin voor ons belangrijker dan een strak liturgische vormgeving.

Via STEK (het stedelijk bureau voor o.a. diaconaat en jeugdwerk) is een diaconaal werker voor 0,89 fte (32 uur) bij de Lukaskerk betrokken voor het diaconale werk. De diaconaal werker en de predikant werken nauw met elkaar samen. In het diaconaal werk neemt de keuken een prominente plaats in. Wekelijks wordt in de Lukaskerk door vrijwilligers gekookt voor de buurt, waaronder veel (autochtone) ouderen die dreigen te vereenzamen. Ook bij de kringvieringen op woensdag praten we onder het eten door over het thema van de viering. Op donderdagmorgen is de Lukaskerk voor en van de klanten van de voedselbank, inclusief de mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek met de diaconaal werker of de predikant. De predikant maakt deel uit van de klankbordgroep 'Buurt en Lukaskerk' waarin met betrokkenen de prioriteiten voor het diaconale werk van de komende tijd worden bepaald.

De Lukaskerk is een actieve gemeente die hoopvol het hoofd boven water houdt in een seculariserende samenleving. We zoeken daarbij samenwerking met andere binnenstadkerken zoals de Lutherse kerk en de Ekklesia. We zijn een gemeenschap met een brede doelgroep door de week en een kleinere maar trouwe groep op zondagochtend. Veel vaste kerkgangers komen van buiten de wijk. We zijn 'Kerk met Stip' in onze speciale aandacht voor (ex) gedetineerden en psychiatrische patiënten.

We zijn een gemeente met enkele gezinnen. We zoeken i.s.m. het professionele jeugdwerk naar nieuwe vormen, bijvoorbeeld rond geloofsopvoeding of door jongeren voorbereide Taizé-vieringen. Meer informatie over de Lukaskerk is te vinden op www.lukaskerk-denhaag.nl.

Wie zoeken we?

We zoeken een predikant (m/v):

- die oog heeft voor pastorale noden en diaconale behoeften;
- die kan luisteren met geduld en aandacht;
- die er energie van krijgt om met verschillende doelgroepen: ouderen, jongeren, mensen uit alle windstreken en met verschillende achtergronden, te werken;
- die de dialoog opzoekt met de verschillende bevolkingsgroepen in Den Haag, ook degenen die niet kerkelijk betrokken zijn (ervaring met multicultureel en veelkleurig geloven is dan ook een pré);
- die in is voor verandering; die niet bang is om te improviseren;
- die gewend is aan een groot aantal 'meedenkers' binnen de gemeente;
- die een eigen weg vindt in de samenwerking met de gemeenteleden, kerkenraden, collega-predikanten en diaconaal werkers;
- die de eigen grenzen goed kan bewaken, onder andere door te delegeren en in overleg prioriteiten te stellen;
- die de twee gemeentes verder verbindt waar dat zinvol is en hen stimuleert in waar ze bijzonder in zijn;
- die de rijkdom van de verschillende liturgische tradities benut;
- die de gemeentes begeleidt in de voor hen vertrouwde manieren van vieren, leren, dienen en ontmoeten;
- die zich thuis voelt (of zich thuis gaat voelen) in de lutherse traditie en liturgie;
- die de theologie van de Bijbelse verhalen in begrijpelijke taal verbindt aan de maatschappij en het alledaagse leven;
- die betrokken is bij de activiteiten die in beide gemeentes door de week worden georganiseerd, zoals kringvieringen, de voedselbank, het Citykwartier en het Leerhuis;
- die bereid is mee te denken in hoe de Lukaskerk vorm geeft aan het 'Kerk met Stip' zijn.

Tenslotte

Wat bieden wij:

Het salaris is conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mascha de Haan, tel. 06-51409014.

Reageren

Een schriftelijke reactie met CV kan tot en met 22 januari 2019 worden gestuurd naar beroeplulu@gmail.com. De gesprekken zijn medio februari 2019 voorzien.